

Gedichtje

Steek twee kaarsjes aan met de volgende woorden:

Twee kaarsen zijn een teken in de nacht:

God zet de wereld in het licht.

En iedereen die daarop wacht

Krijgt vast een lach op zijn gezicht.

Gebed

Goede God,

Soms zou ik willen dat hij nog een keer terugkwam

Die man daar bij de Jordaan

Dat hij nog een keer terugkwam

Om te vertellen over een nieuw begin

Over leven met U

Ik zou willen dat hij terugkwam

Als ik iets stoms heb gedaan

Als ik baal van mezelf

Als ik spijt heb van wat ik heb gedaan.

Begin opnieuw, zou hij zeggen.

“Leef met God”.

Soms zou ik het willen, God

Maar tegelijk geloof ik dat het niet hoeft

Ook zonder die man in zijn maffe jas

Mag ik U vragen:

Wees bij mij, Heer, Amen.