

Thomasviering



Moderne Martelaren

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

**Grote Kerk Dalfsen
18 april 2021
19.00 uur**

**Voorganger Tabitha Keuning
Pianist Wim van Lenthe
Vorbereid door de Werkgroep
Meditatieve Vieringen**

Pianomuziek

Stilte

Aansteken van oecumenische kaars

Welkom en

*Thomasvieringen zijn er voor twijfelaars met verlangens
en gelovigen met vragen...*

*Deze plek, huis van God,
een plek om jezelf te vinden,
op zoek naar God,
om op adem te komen in de stilte,
om je te laten dragen door de muziek,
in de betrekkelijkheid van de tijd,
een teken van de Eeuwige.*

Zingen Lied 259 "Zend ons een engel in de nacht" – Mathilde Santing

Woorden rondom het thema

Lied: Geef ons licht



1. Geef ons licht, eeu-wig licht, geef ons zicht op ons be-staan,



en ver-licht ons ver-der-gaan, geef ons licht, eeu-wig licht.

2. Geef ons licht, eeuwig licht,
geef ons inzicht om te gaan
en voor vrede in te staan.
geef ons licht, eeuwig licht.

Gebed:

V: Heer, ontferm U over ons en maak ons tot mensen naar het beeld
van uw Zoon:

V: met ogen die niet alleen kijken,

A: maar ook kunnen aanzien,

V: met oren die niet alleen horen,

A: maar ook kunnen luisteren,

V: met een mond die niet alleen praat,

A: maar ook kan aanspreken,

V: met een verstand dat niet alleen begrijpt,

A: maar ook kan verstaan,

V: met een hart dat niet alleen klopt,

A: maar ook bewogen kan zijn,

V: met handen die niet alleen grijpen,

A: maar zich ook kunnen openen,

V: met voeten die niet alleen draven

A: maar ook tegemoet kunnen komen,

V: Heer ontferm u over ons, want alleen zo zijn wij gezegend en elkaar
tot een zegen.

A: Amen.

3. Geef ons licht, eeuwig licht
en verlos ons van de waan

die de schepping doet vergaan,
Geef ons licht, eeuwig licht

4. Geef ons licht, eeuwig licht,
geef ons lef om op te staan
tegen onrecht in te gaan,
geef ons licht, eeuwig licht.

Stilte

**Pianospel en verhaal over Joris en de draak
(uit: "Verhalen om nooit te vergeten")**

Lied "Als wij niets doen" (uit soldaat van oranje)

Het Woord - Hebreëen 10: 22-24

Broeders en zusters, laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn, en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen.

Het Hoge Woord - Over "Bonhoeffer"

Lied 411 Hemelhoog "Gott lass meine gedanken"

Gedicht "Wie ben ik"

'Wie ben ik?'

Wie ben ik?

Ze zeggen me vaak:

je treedt uit je cel

rustig blij en zeker

als een burchtheer uit zijn slot.

*Wie ben ik?
Ze zeggen me vaak:
je spreekt met de bewakers
vrij rechtuit en vriendelijk
als was je hun heer*

*Wie ben ik?
Ze zeggen me ook:
je draagt je zwarte dagen
evenwichtig en waardig
als iemand die gewend is te overwinnen.*

*Ben ik werkelijk wat anderen van mij zeggen?
Of ben ik alleen wat ik weet van mijzelf:
onrustig vol heimwee
ziek als een gekooide vogel
snakkend naar lucht als werd ik gewurgd
hongerend naar kleuren naar bloemen en vogels
dorstend naar een woord naar een mens dichtbij
trillend van woede om willekeur om de geringste krenking
opgejaagd wachtend op iets groots
machteloos bang om vrienden in den vreemde
moe en te leeg om te bidden te danken te werken
murw en bereid om van alles afscheid te nemen?*

*Wie ben ik? De een of de ander?
Ben ik nu de een en morgen de ander?
Ben ik beiden tegelijk?
Huichel ik voor de mensen
en ben ik in mijzelf een verachtelijk huilende zwakkeling?
Lijkt wat nog in mij is op een verslagen leger
wanordelijk vluchtend na de verloren slag?*

*Wie ben ik? Ik ben een speelbal van mijn eenzaam vragen.
Wie ik ook ben Gij kent mij
ik ben van U mijn God.*

juni 1944

Muzikaal moment

Zingen: "Geloven is .."

Ge - lo - ven is le - ren, le - ren te ver -
trou - wen, le - ren te ge - lo - ven, op wie je kan
bou - wen, ge - loof in je - zelf, ge - loof in die An - der, ge -
loof in een we - reld die je bouwt met - el - kan - der.

2. Geloven is zoeken, zoeken en ervaren,
zoeken om te vinden, delen en bewaren...
geloof in jezelf, geloof in die Ander,
geloof in een wereld die je deelt met elkander.

3. Geloven is liefde, liefde om te geven,
in liefde geloven, al is het maar even...
geloof in jezelf, geloof in die Ander,
geloof in een wereld waar je geeft om elkander.

4. Geloven is hopen, in hoop die doet leven,
hopen op een toekomst die ons is gegeven...
geloof in jezelf, geloof in die Ander,
geloof in een wereld die je maakt met elkander.

Heilige Chaos

Presentatie van verschillende berichten over mensen die zich geïnspireerd weten en zelf weer inspireren. Wie inspireert jou?

Gebeden in wisselspraak

V: Heer, maak ons een instrument van uw vrede.

V: Waar haat het hart verscheurt,

A: laat ons liefde brengen.

V: Waar wordt beschuldigd,

A: laat ons vergeving schenken.

V: Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt,

A: laat ons eenheid stichten.

V: Waar twijfel knaagt,

A: laat ons geloof brengen.

V: Waar dwaling heerst,

A: laat ons waarheid uitdragen.

V: Waar wanhoop tot vertwijfeling voert,

A: laat ons hoop doen herleven.

V: Waar droefheid neerslachtig maakt,

A: laat ons vreugde brengen.

V: Waar duisternis het zicht beneemt,

A: laat ons licht ontsteken.

V: Maak dat wij niet zozeer zoeken om getroost te worden, als wel om te troosten.

Om begrepen te worden, als wel om te begrijpen.

Om bemind te worden, als wel om te beminnen.

Want wij ontvangen door te geven. Wij vinden door onszelf te verliezen.

Wij krijgen vergeving door vergeving te schenken.

V: in stilte leggen wij U nu voor wat in ons hart leeft.

(stil gebed)

A: Onze Vader, die in de hemelen zijt...

Slotlied: Lied 1000 "Wij zagen hoe het spoor van God"

Zegen

Orgelspel

Collecte voor stichting vluchtelingen + Geschenk uit de hemel