

1. Grace & Glory: Saved by grace

2. Welkom en gebed

3. Grace & Glory: Heb de deure lös

4. Samenzang met G&G: New name written down in Glory

Solist 1

I was lost in shame

Could not get past my blame

Until He called my name

I'm so glad He changed me

Solist 2

Darkness held me down

But Jesus pulled me out

I'm no longer bound

I'm so glad He changed me

Refrein allen:

See I'm now a new creation in Christ

The old has gone, there's new life

I live by faith, not by sight

There is a new name written down in glory

And it's mine, yes, it's mine

I've met the Author of my story

And He's mine, yes, He's mine

Solist 1

Sin had left me blind

But Jesus opened my eyes

Now I can see the light

Allen: I'm so glad He changed me

5. Grace & Glory: Gracefully broken

6. Bijbellezing: Johannes 4: 13-15

7. Grace & Glory: Gentle shepherd

8. Samenzang: Gezang 285: 1,3 Geef vrede, Heer, geef vrede

Geef vrede, Heer, geef vrede,

de wereld wil slechts strijd.

Al wordt het recht beleden,

de sterkste wint het pleit.

Het onrecht heerst op aarde,

de leugen triomfeert,

ontluistert elke waarde,

o red ons, sterke Heer.

Geef vrede, Heer, geef vrede,

Gij die de vrede zijt,

die voor ons hebt geleden,

gestreden onze strijd,

opdat wij zouden leven

bevrijd van angst en pijn,

De mensen blijdschap geven

en vrede stichters zijn.

9. Verhaal van de vrouw bij de bron door Talitha Nawijn

10. Samenzang: Stil mijn ziel Opwekking 717

Stil, mijn ziel wees stil en wees niet bang

voor de onzekerheid van morgen.

God omgeeft je steeds;

Hij is erbij in je beproevingen en zorgen.

Refrein:

God, U bent mijn God,

en ik vertrouw op U en zal niet wank'len.

Vrede vorst vernieuw een vaste geest binnen in mij

die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel wees stil en dwaal niet af;

Dwars door het dal zal Hij je leiden.

Stil, vertrouw op Hem en hef je schild

tegen de pijlen van verleiding.

Refrein

Stil, mijn ziel wees stil en laat nooit los

de waarheid die je steeds omarmd heeft

wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht

verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

Refrein 2x

Ik rust in U alleen, in U alleen.

11. Grace & Glory: O come to the altar

12. Samenzang: Een toekomst vol van hoop (Sela)

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

Refrein: U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

Refrein 3x

13. Grace & Glory: One day

14. Dankwoord

15. Samenzang: De Heer zegent en beschermt jou, Opw. 845 (The Blessing)

De Heer zegent en beschermt jou.
Hij schijnt zijn stralende licht, genadig op jou.
De Heer ziet jou, en bewaart jou;
Hij geeft vrede.

De Heer zegent ... Amen. Amen. Amen ...

De Heer zegent ... Amen. Amen. Amen ...

Mag zijn goedheid jou omgeven, tot in duizend generaties; }
ook je zonen en je dochters en hun zonen en hun dochters. } 2x

De Heer Zelf zal voor je uitgaan. Hij omgeeft je, Hij omringt je.
Om je heen en binnen in je: Hij is bij je. Hij is bij je.

In de morgen, in de avond, als je weggaat als je thuiskomt,
in je tranen, in je vreugde: Hij is bij je. Hij is bij je.

Hij is bij je, Hij is bij je, Hij is bij je ...

Amen. Amen. Amen...

De Heer zegent ...



16. Aankondiging collecte 1. Kerk 2. voor het Center of Hope van Father Poulos in Noord-Irak. Zie QR-code ↑

17. Dankgebed

18. Slotlied (elkaar toezingen): Vrede van God, Opw. 602

Vrede van God, de vrede van God,
De vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

In Jezus' naam, in Jezus' naam,
In Jezus' naam geef ik jou
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

Heilige Geest, de Heilige Geest,
De Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.



Er is gelegenheid voor ontmoeting met koffie, thee en fris in de kerk.



Fijne avond nog!