

Inhoudsopgave

Voorwoord	1
Musical Maria/Sara	2
Wie betaalt de prijs van mijn te goedkope T-shirt?	3
Geloof in beeld	4
Kernachtige Kringen – Gespreksgroepen voor mensen van ongeveer 30 tot 45 jaar	5
Lezing Mechteld Jansen over ‘Volk en Elite’	6
Cursus Leren van Luther 2024-2025	7
De toekomst van de kerk	8
Leerhuis	9
Excursie Catharijneconvent	10
Gebedsuur	11
Stimulans – samen aan tafel met een verhaal	12
Gemeente-groeigroep	13
Gamma	13
Gesprekkring H.U.L.D.A.	13
CVO-Aktief Oudleusen (Chr. Vrouwen Oudleusen)	14
Jeugdwerk Protestantse Kerk te Dalfsen	15
Belijdeniscatechese	19
Jaargroep jeugd 12-17 jaar Dalfsen/Oudleusen	20
0529-Unites	21
De Ontdekkerk	22

Voorwoord Programma 2023-2024

Jaartheme: Als nieuw!

‘Als nieuw’ klinkt anders dan ‘nieuw’. Wanneer reclame een product aanprijst met ‘NIEUW!!!’ in schreeuwerige letters en kleuren, is het wijs om daar met gezonde argwaan op te reageren. En dat geldt ook voor de kwalificatie ‘Zo goed als nieuw’ bij tweedehandsspullen op Marktplaats. Maar bij ‘als nieuw’ mag je denken aan ‘ik voel me weer als nieuw’. Dat kan iemand zeggen na een geslaagde operatie of wellnessbehandeling. Daarmee geeft iemand impliciet toe niet meer piepjong te zijn, maar zichzelf toch veel beter te voelen dan voorheen. Of denk aan een oud schilderij waarvan de vervuilde vernislaag is afgehaald. Door de restauratie zien de kleuren er verrassend helder uit. Het kunstwerk is weer als nieuw.

Je leeft al een aantal jaren, je hebt al vaker in de bijbel gelezen, je geloof is niet van gisteren – maar met het aanbod in dit boekje kun je alles weer als nieuw gaan ervaren. Door mee te doen aan een musical beleef je een bijbelverhaal zo intens dat het weer voor je gaat leven. Kunstenaars laten je op een nieuwe manier naar het geloof kijken. Bij het gesprek in een kring krijg je van elkaar of van een theoloog verrassende visies aangereikt op wat je dacht te weten. Door creatief aan de slag te gaan kunnen kinderen en jongeren hun leven in nieuw licht gaan zien. En zo worden er nog veel meer mogelijkheden geboden om jezelf op te frissen.

Dus geef je op, zet de data in de agenda en gun jezelf de kans om een kroontje opgezet te krijgen, zodat je jezelf als nieuw voelt!

Vrede en alle goeds,

Ds Freek Schipper

namens de Commissie Toerusting waarvan ook deel wordt uitgemaakt door:

Diny Westerbeek, Ton de Bruijn en Annet Botter

Musical Maria/Sara



In 2025 willen we weer een musical op de planken zetten. Hiervoor worden acteurs, musici en zangers gezocht.

Nadat met veel enthousiasme 'Jacob' en 'Mozes' zijn uitgevoerd kiezen we nu voor vrouwelijke hoofdpersoon: 'Maria' of 'Sara'. In de loop van het seizoen hopen we met elkaar te beginnen. Wellicht is dan ook duidelijk welke musical het zal worden. Voor geïnteresseerde spelers, zangers en andere deelnemers is er op een nog nader te bepalen datum een informatiebijeenkomst.

De musical 'Maria, de kracht van de liefde' gaat over een theatergroep die in een klein dorpje neerstrijkt en daar aan de hand van kleine voorstellingen laat zien wat de boodschap van Maria kan betekenen in mensenlevens: Liefde, hoop, loslaten en vasthouden. Ondertussen brengen de dorpingen hun eigen problemen mee naar het theater en kampen de acteurs ook met de nodige onverwerkte emoties.....

De musical 'Sara, een spiegel voor iedereen' gaat over het reisverhaal van Sara en natuurlijk dan ook van Abram. Aan de hand van dagboekfragmenten krijgen we zicht op hun levensvragen, die misschien ook wel op die van ons lijken. Vragen over God en goden. Over vertrouwen en twijfel. Over verleden, heden en toekomst. Over omgaan met diversiteit en slavernij. Over hoop en wanhoop. En over durven blijven geloven in een goed leven, ook als tegenslagen en andere grote zorgen op je weg komen.

Hoe oud of jong je bent, maakt niet uit. Iedereen kan meedoen, met of zonder toneelervaring. Wie meer informatie nodig heeft kan terecht bij de musicalgroep. Verder adviseren we vooral om de publicaties in Kerk op Weg en op de Kerkgroet in de gaten te houden.

De musicalgroep: Rita Oegema, Ingrid de Bruijn, Anco Tol en Tabitha Keuning

“Wie betaalt de prijs van mijn te goedkope T-shirt?”.



Jaarlijks wordt de Dutch Sustainable Fashion Week (DSFW) gehouden in Nederland om aandacht te vragen voor duurzame kleding. Zo ook dit jaar in de week van 5 t/m 11 oktober.

Voorafgaand aan deze week nodigt de werkgroep Groene Kerk één van smaakmakers op het gebied van duurzame textiel uit, Roosmarie Ruigrok. Roosmarie is al ruim 20 jaar actief in de duurzame mode en heeft onder meer gewerkt bij Fair Wear Foundation, bij Fairtrade als manager katoen en is nu actief bij het platform Clean & Unique.

Het thema van de DSFW is #30keerdragen. Het is niet nodig om fast fashion te omarmen en steeds weer de laatste trends te volgen. Door te investeren in kwalitatieve kleding kun je met één item minstens 30 keer een nieuwe look creëren.

Kleding is een artikel met heel veel impact op onze wereld. Kleding is geen wegwerpartikel. Het is met zorg gemaakt door iemand maar onder welke omstandigheden? Na gebruik belandt het hier op de afvalberg of wordt het verscheept naar Afrika.

Laat je inspireren en maak je kledingkast dit najaar tot een duurzame kledingkast!

Van harte welkom op **donderdag 3 oktober om 20.00 uur** in de Overkant, Kerkplein 20 Dalfsen.

De zaal is open vanaf 19.30 uur. Entree is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Opgave via groenekerkerk@outlook.com



Geloof in beeld

Zowel in kunst als in godsdienst speelt verbeelding een grote rol. Soms botsen de beelden, maar vaak ontstaat er een boeiende wisselwerking. Geloof kan kunstenaars inspireren en een schilderij werpt soms nieuw licht op een bekend bijbelverhaal. Sleutelstukjes kunnen helpen om in beeldende kunst steeds meer te gaan ontdekken. Tijdens vier donderdagavonden worden die sleutelstukjes aangereikt. Elke bijeenkomst heeft een andere opzet, thematiek en invalshoek. Meestal kijken we zowel naar oude als naar hedendaagse kunst.



17 oktober – Christelijke kunst in vogelvlucht. Als je zo'n beetje weet welke perioden en stromingen er in de kunst zijn geweest, kun je beter plaatsen wat je ziet en vallen je weer nieuwe dingen op.

14 november – God verbeeld. Hoe hebben kunstenaars van toen en nu iets laten zien van de God die niet afgebeeld kan worden? Ze gingen uit van het geloof dat God enkel licht is en dat Hij onze Schepper is.

12 december – Kerst anders verbeeld. In december worden we bedolven onder de kerstplaatjes. Daarom gaan we terug naar de bron, naar de oudste afbeeldingen van de geboorte van Christus. Maar we kijken ook hoe kunstenaars uit onze tijd nieuwe beelden scheppen.

16 januari – 'Als nieuw'. Er zijn allerlei visies op Jezus' opstanding: letterlijke, symbolische, psychologische, kritische... Welke visie spreekt jou aan? En welke herken je in kunstwerken uit onze tijd?

De bijeenkomsten vinden plaats in **De Overkant** en beginnen om **19.30 uur**. Er zijn geen kosten aan verbonden. Opgave kan bij mij voor de hele serie of voor afzonderlijke avonden. Het is niet erg als er ook wat mensen komen die zich niet hebben aangemeld, maar wie zich opgeven helpen mij bij het inschatten hoeveel werkbladen ik moet laten maken en hoe de opstelling in de zaal moet zijn.

Opgave: Ds. Freek Schipper

Email: ds.freek.schipper@pgdalfsen.nl

Telefoon: 06 55 472 372

Kernachtige kringen – Gespreksgroepen voor mensen van ongeveer 30 tot 45 jaar

“Ik heb het heel druk; van kerkgang komt niet veel, maar soms heb ik wel behoefte aan een stukje bezinning.”

“Luisteren naar een preek kan me inspireren, maar het geloof gaat eigenlijk echt voor me leven als ik erover in gesprek kan gaan met anderen.” –

Een paar uitspraken die ik de afgelopen maanden heb gehoord toen ik mensen tussen de 30 en de 45 bezocht. Een baan, een jong gezin, een cursus, sport en nog veel meer leggen beslag op hun tijd en energie. Toch is het goed om af en toe ruimte te maken in de agenda om er eens samen over door te praten: waar gaat het om in het geloof en hoe kan dat doorwerken in jouw levenssituatie?

Er is zowel in Dalfsen als in Oudleusen en omgeving al een aantal mensen die daarvoor belangstelling hebben. Meer deelnemers zijn van harte welkom, want voor een levendig gesprek is er toch wel een aardige kring nodig. Maar om te zorgen dat de gesprekken vertrouwelijk kunnen worden en in een huiskamer kunnen plaatsvinden, worden de groepen ook weer niet te groot gemaakt. Het gaat om niet meer dan 7 avonden in het seizoen, dus het lukt vast wel om daar tijd voor vrij te maken.

Ik verzorg de voorbereiding en de gespreksleiding.

De leeftijdsgrenzen (tussen de 30 en de 45), de geografische verdeling en de keuze voor een bepaalde avond in de week zijn niet in beton gegoten; in overleg is er heel wat mogelijk.

A. Kring ‘De Kern’ – Oudleusen en omgeving

Donderdagavonden vanaf 20.00 uur.

De eerste op **24 oktober**.

De locatie wordt nog bekendgemaakt (hangt af van het aantal deelnemers).

B. Kring ‘The Core’ – Dalfsen en de rest van de gemeente

Woensdagavonden vanaf 20.00 uur.

De eerste is op **16 oktober**, bij mij thuis, Wicherserf 28, Dalfsen.



Opgave: ds. Freek Schipper

Mail: ds.freek.schipper@pgdalfsen.nl

Telefoon: 06 55 472 372

Lezing Mechteld Jansen over haar essay 'Volk en Elite'



Klopt het dat het basale vertrouwen tussen volk en elite is verdwenen? Dit essay peilt de actuele afgrenzingen tussen volk en elite, die gemakkelijk tot polarisatie kunnen leiden. Het biedt een theologische tegenstem aan populistten die de kloof tussen volk en elite verdiepen en de woede voeden. Het wil recht doen aan het diepere verlangen van volk en elite naar een vorm van samen leven waarin 'thuis'-zijn onverdacht is en niemand buitensluit. Dit vergt het doorbreken van het wederzijds wantrouwen waarbij het volk zich geminacht voelt en de elite als snobistisch wordt afgeschreven. Geloofsgemeenschappen, waarin goed nieuws voor heel het volk klinkt, vergroten het inlevingsvermogen tussen volk en elite.

Sinds 2008 is dr. Mechteld Jansen verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit, eerst als bijzonder hoogleraar missiologie en sinds 2011 als gewoon hoogleraar. Van 2014-2021 was zij rector van deze universiteit.

Datum: Donderdag 21 november

Tijd: 20.00 uur, vanaf 19.45 uur inloop met koffie/thee

Plaats: De Overkant

Opgave: toerusting@pgdalfsen.nl

Toegang vrij; een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld



Cursus Leren van Luther 2024-2025



Geloof als bevrijding

Aan het begin van zijn 'Reformatatorische Wending', ergens in de herfst van 1517, verandert Luther de schrijfwijze van zijn oorspronkelijke familienaam Luder in 'Luther', verwijzend naar het Griekse woord voor 'bevrijde' (Eleutheríos). Waarvan wist Luther zich bevrijd? En wat is de betekenis van de beelden die hij gebruikt om die bevrijding te duiden, zoals 'reiniging', 'verlossing/loskoping', 'vergeving', 'verzoening' en 'vrijspraak'.

In vier bijeenkomsten van 1,5 uur gaan we onder leiding van Lutherse theologen op zoek naar het denken en ervaren van de oorspronkelijke Luther en bespreken we wat de betekenis is in onze tijd van de oude beelden waarmee ons 'heil' in Christus wordt geschilderd. Waarvan zouden wij zelf bevrijd kunnen worden?

Cursusdata: Dinsdagmiddagen van 14.30 uur – 16.00 uur: 12 november, 3 december 2024, 7 januari en (woensdagmiddag!) 22 januari 2025

Locatie: Overkant, Kerkplein, Dalfsen

Kosten: € 20,-- per persoon, inclusief reader, koffie en thee

Contactpersonen/aanmelding

Hennie en Frits Prins

Telefoon 0529-433268

E-mail prins96@kpnmail.nl

De toekomst van de kerk

Een leven zonder kerk? Het wordt steeds gemakkelijker om je dit voor te stellen. Aarnoud van der Deijl is 30 jaar pedikant en zag de kerk in Nederland meer dan halveren. Het bezorgde hem rouw. Alle plannen om de kerk aantrekkelijk te maken hebben de kerk niet gered – maar redden we het wel zonder kerk? In het boek komen ‘kritische’ vrienden’ aan het woord. Mensen die kerkelijk werden, of die de christelijke cultuur van groot belang achten.



De twee grote vragen die het boek stelt zijn: lukt het ons om onder ogen te zien dat ‘de kerk’ niet te redden is? En hoe dan verder? We gaan met elkaar en met het boek in gesprek op 2 avonden. Het is handig, maar niet noodzakelijk om het boek gelezen te hebben.

Data: donderdag 16 januari en 6 februari 2025

Tijdstip: 19.30 uur

Plaats: De Overkant

Begeleiding en opgeven bij: Anco Tol (tolkeuning@hetnet.nl)

LEERHUIS

In begin 2025 hopen we weer een leerhuis te houden in Dalfsen, in vier bijeenkomsten. De eerste en vierde keer onder leiding van Dodo van Uden. De tweede en derde keer leidt Teunis Dankers de gesprekken.

Het gekozen onderwerp is het Bijbelboek Ruth. We gebruiken hierbij het boek van Dodo van Uden – Weg van de Tora, deel 8 (uitgave van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit).



Boaz heet Ruth welkom op zijn korenveld (Rembrandt)

Data: *de maandagen 27 januari, 10 en 24 februari en 10 maart 2025.*

Tijd: 14.00 – 16.00 uur.

Plaats: KC De Overkant, Kerkplein 22, Dalfsen.

Kosten: € 20,00 + € 10,00 voor het boek.

Als u mee wilt doen, hoor ik dat graag **voor 8 januari**, zodat ik voldoende tijd heb het boek voor u te bestellen.

Teunis Dankers

Tel. 0529 434437

E-mail: dankers-adriaanse@hetnet.nl

Excursie Catharijneconvent

Het duurt nog even, maar op **dinsdag 18 maart 2025** kunnen we met (hopelijk voldoende) belangstellenden een dagje “samen op weg ” gaan. We nemen de trein van 11.00 uur vanuit Dalfsen en reizen naar het mooie Utrecht (ik heb er de eerste 27 jaar van mijn leven gewoond) om museum het Catharijneconvent te bezoeken. We lopen er vanaf het Centraal Station in ongeveer 20 minuten naar toe.

Op dit moment weet ik nog niet of er dan een speciale tentoonstelling te zien is, maar waarschijnlijk is dat het geval. Overigens: de vaste collectie van dit Rijksmuseum is zeker ook de moeite waard!



Het lijkt mij raadzaam om een lunchpakketje o.i.d. mee te nemen voor onderweg. In het museum kan iedereen op eigen gelegenheid rondkijken. We spreken af waar en hoe laat we elkaar weer zullen treffen.

Voor wie zin heeft in een treinritje, een wandeling door een fraaie binnenstad en als klap op de vuurpijl een prachtig museum de volgende gegevens:

Datum: dinsdag 18 maart 2025

Tijdstip: de trein van 11.00 uur vanuit Dalfsen

Opgeven: Ton de Bruijn, tel. 0529 851927 of tondebruijn49@hotmail.com

p.s. Denk aan uw museumjaarkaart en kortingskaart openbaar vervoer.

Gebedsuur

Eens per twee weken komen leden van onze gemeente op donderdag van 19.00 uur tot 20.00 uur samen om te bidden. Elk gebedsuur staat op zichzelf en is toegankelijk voor een ieder die mee wil doen, wil ondersteunen of belangstelling heeft. Wij komen bij elkaar om te bidden voor o.a. zieken in de gemeente. Maar ook andere gebedsonderwerpen in en buiten onze gemeente komen ter sprake. Na een opening met liederen inventariseren we de voorbeden, waarna we voor elk onderwerp bidden, hardop of in onszelf. Gebedspunten kunnen ook telefonisch of per e-mail worden doorgegeven.

Aanmelden is niet nodig; je bent gewoon welkom.

Data: donderdag om de 2 weken met ingang van **12 september 2024**

Plaats: KC De Overkant

Tijd: 19.00 – 20.00 uur

Contactpersonen: Jan en Sietske Kramer, tel. 0529-434203

E-mail: janensietskekramer@gmail.com



Stimulans – Samen aan tafel met een verhaal



Stimulansbijeenkomsten zijn een fijne manier om elkaar binnen de kerk ongedwongen te ontmoeten en te leren kennen, zowel voor de jeugd als voor de volwassenen. Vier keer per jaar komt de Stimulans Groep bij elkaar om met elkaar de maaltijd te delen. Rond 18.00 uur staat er bij iemand thuis een maaltijd klaar die is samengesteld uit verschillende gerechten. Eenieder die komt neemt naar eigen inzicht en smaak een zelfgemaakt gerecht mee en zoals dat gaat is dat genoeg voor velen. Bij elke maaltijd is een speciaal gerecht aanwezig dat verwijst naar een thema en dat raakt aan een Bijbels onderwerp. Een gerecht dat uitnodigt om met elkaar op verhaal te komen.

Op vrijdag 20 september om 18.00 uur komen we weer bij elkaar. Wil je op de hoogte blijven van de bijeenkomsten en/of lijkt het je leuk om (een keer) mee te doen meld je dan aan bij Tabitha Keuning (tolkeuning@hetnet.nl)

Gemeente Groeigroep

Een groep mensen van verschillende leeftijden. Ons streven en verlangen is opbouw van onderlinge geloofsgemeenschap en persoonlijke geloofsgroei door samen de Bijbel te lezen aan de hand van een boekje, samen praten (bezinnen) zingen en bidden delen en ontvangen.

Het is een waardevolle aanvulling op de andere vormen waarin wij ons geloof beleven. Kom vrijblijvend een keer langs om te zien of het iets voor je is.

Data: Eens per 3 weken op de dinsdagavond of maandagochtend. We hopen te starten in september en nieuwe mensen zijn altijd welkom om aan te schuiven.

Wij willen een open kring zijn en blijven.

Plaats: Prins Hendrikstraat 9A of Bosweg 38

Tijd: dinsdag 20.00-22.00 uur of maandag 10.00-12.00 uur

Contactpersonen: Gerrie en Bertus van den Brink,

E-mail: gerrievdbrink@hotmail.com Tel. 0529-433332

Gamma

Eénmaal per 6 weken komt op zondag een gespreksgroep bij elkaar in huiselijke sfeer. Het gaat om gesprekken rondom geloof en samenleving, meestal aan de hand van een boek of artikel dat door iedere deelnemer is gelezen. De groep kenmerkt zich door openheid én gezelligheid; ieder krijgt voldoende gelegenheid om vagen en meningen te uiten. Er zijn momenteel twaalf leden die om beurten de andere leden als gast ontvangen.

Data: zes keer per seizoen

Plaats: bij deelnemers thuis

Tijd: 2 uur lang op zondagavond, de tijd wordt in overleg bepaald.

Contactpersonen: Bertil en Margot Uittenbogaard, bertilpu@hotmail.com

Gesprekskring H.U.L.D.A

H.U.L.D.A. (Helpt Uit Liefde De Ander) is een kerkelijke gespreksgroep van christenvrouwen. Het doel van deze gespreksavonden is te komen tot ontmoeting en gesprek, bezinning op Bijbel en persoonlijk geloof en een bewuste inzet voor een rechtvaardige en veelkleurige samenleving. De meeste bijeenkomsten worden door de eigen leden voorbereid.

Data: september t/m april; elke tweede maandag van de maand.

Tijd: 14.30 – 16.30 uur

Plaats: k.c. De Overkant.

Contactpersoon: Jody Kruizinga – v d Zande, email jcwkruizinga@hotmail.com

CVO-Aktief Oudleusen (Chr. Vrouwen Oudleusen)

Wij zijn een Chr. Vrouwenvereniging en hebben elke maand een gastspreker op allerlei gebied, zoals christelijk, sociaal, cultureel en ontspannend.

De Kerst- en Paasvieringen worden meestal door eigen leden verzorgd.

Wij zijn verder ook actief op het gebied van op reis gaan, kaarten maken, schilderen, high tea houden en staan op diverse markten met eigen gemaakte spullen.

Kom gerust een keer als gast op één van onze avonden.

Nieuwe leden zijn van harte welkom bij onze actieve club.

Programma 2024-2025

11 september 2024

We starten het nieuwe seizoen met de beste burgemeester van de kleine gemeenten 'Erica van Lente'. Wat is de functie van een burgemeester en wat wordt er van haar verwacht?

9 oktober 2024

Mevr. Ganiye Sahin-Arpaci, cardioloog, vindt het heel fijn om bij ons een presentatie te mogen geven over het vrouwenhart.

13 november 2024

ds Freek Schipper, komt met het onderwerp 'Maria in de schilderkunst'.

Aan de hand van schilderijen over de bijbelverhalen waarin Maria voorkomt, maar ook de manier waarop ze later is vereerd. Bij sommige schilderijen leest hij een gedicht.

18 december 2024

Advent / Kerstbijeenkoms.

Groep van Willy Fokkert.

8 januari 2025

Wim Lubbers komt ons vanavond vertellen over zijn leven als piloot.

12 februari 2025

Jaarvergadering.

12 maart 2025

Dhr Gerrie van der Veen uit Emmen verzorgt deze avond.

Een reizend bestaan met dia's over hannekemaaiers, kiepkerels textielhandelaren, scharesliepers en het ontstaan van woonwagenbewoners.

9 april 2025

Paasbijeenkoms. Groep Mina van Leussen.

Jeugdwerk Protestantse Gemeente te Dalfsen

Het jeugdwerk bevat meerdere onderdelen:

Op zondag (in Dalfsen en Oudleusen)

- **Kinderoppas** (0-4 jaar) wekelijks in de Overkant tijdens de dienst.
- **Kindernevendienst** (basisschoolleeftijd) wekelijks en iedere 1^e zondag van de maand een speciale **kinderkerk**.
- **Tienerkerk** op iedere 1^e zondag van de maand.

Op vrijdagavond 1 maal per maand is er een **jaargroep** in De Overkant voor jongeren vanaf het middelbaar onderwijs tot ongeveer 18 jaar. Hier

komen de jongeren van zowel Oudleusen als Dalfsen bij elkaar rond een thema. Als je hier meer informatie over wilt, kun je contact opnemen met Tabitha Keuning: tolkeuning@hethet.nl



0529-Unites bereidt dit jaar weer een jongerenreis voor, waarschijnlijk naar Roemenië in week 28-29. Ben je minimaal 16 jaar of word je in 2025 16 jaar, weet je van harte welkom om mee te gaan! Verdere informatie vind je verderop in dit boekje.

Komend jaar willen we een **catheschegroep** opstarten voor jongeren. Het doel hiervan is verdieping op de bijbel en het geloof. Verderop in dit boekje vind je hierover meer informatie. Heb je interesse doe even een berichtje naar Anco of een van ons.

In de **jaarkalender** staan de terugkerende activiteiten vermeld voor zover we die nu weten. Zo zijn er weer plannen voor een gezamenlijke activiteit rond Pasen, met de nadere kerken in Dalfts en organiseren wij een Vakantiebijbelfeest, er komen weer verschillende gezinsdiensten enz. In de Kerk op Weg vind je alle actuele informatie over de activiteiten die georganiseerd worden.



Van harte welkom, we zien je graag

bij een van de activiteiten!

Heleen Boshoven en Harriët Meenderman

jeugdouderting@pgdalfts.nl



Jaarkalender jeugdwerk PG Dalfsen

2024

15 september	Startzondag met leuke activiteiten voor jong en oud!
20 september	Stimulans: picknick aan de Vecht
29 september	Dienst m.m.v. koor Tin Speransa
6 oktober	Kinderkerk/Tienerkerk m.m.v. koor Music Ardore
27 oktober	Dienst m.m.v. koor Akousate
31 oktober	Vakantiebijbelfeest
okt/nov	Sirkelslag voor tieners (exacte datum volgt nog)
3 november	Kinderkerk/Tienerkerk
10 november	Kerk-school-gezinsdienst
15 november	Stimulans, locatie volgt nog
27 oktober	Dienst m.m.v. koor Akousate
1 december	Kinderkerk/Tienerkerk
december	Kerstchallenge (exacte datum volgt nog)
15 december	Ontdekkerk, voor iedereen van 0 - 104 jaar
18 – 24 december	Serious request, Rodetorenplein in Zwolle
25 december	Kerst-gezinsdienst m.m.v. koor His Reflection

2025

5 januari	Kinderkerk/Tienerkerk
12 januari	Ontdekkerk, voor iedereen van 0 - 104 jaar
26 januari	Dienst m.m.v. Black Gospelkoor Grace & Glory
2 februari	Kinder/Tienerkerk, warme truien zondag + koek en zopie
2 maart	Kinderkerk/Tienerkerk
9 maart	Dienst m.m.v. Gospelkoor Testimony

16 maart	Kerk-school-gezinsdienst in de Trefkoele voor alle scholen
30 maart	Ontdekkerk, voor iedereen van 0 - 104 jaar
6 april	Kinderkerk/Tienerkerk
april	PaasChallenge (exacte datum volgt nog)
13 april	Palmpasen stokken maken
17 april	'Passion experience'
20 april	1e paasdag m.m.v. Gospelkoor D-Vote
4 mei	Kinderkerk/Tienerkerk
18 mei	Ontdekkerk, voor iedereen van 0 - 104 jaar
1 juni	Kinderkerk/Tienerkerk
6 juli	Afsluiting kinderkerk
Juli	Vakantie Roemeniëreis jongeren 0529
14 september	Startzondag m.m.v. koor Joyfull Sound en leuke activiteiten voor jong en oud!

Belijdeniscatechese

De jeugdouderlingen vertelden onlangs dat er jongeren zijn die graag bijeen willen komen rond het thema van belijdenis doen. Vandaar dat er een groep belijdeniscatechese gaat starten!

Belijdenis doen is – kort gezegd – ‘ja’ zeggen tegen God. Het is mooi om je weg met God zo te markeren, om een zegen mee te krijgen voor je leven.



Misschien heb je er wel aan gedacht om belijdenis te doen, maar weet je nog niet of je dit wel wilt. Dan is belijdeniscatechese echt wat voor jou. Om zo te verkennen wat geloven inhoudt, en wat dit betekent voor jezelf en anderen.

Op onze bijeenkomsten zullen we over diverse thema's – God, Jezus, Heilige Geest, Bijbel, kerk, wereld - in gesprek gaan.

De 1^e avond is in *'De Overkant'* op **zondag 6 oktober, 19.30 uur**. Leiding: **ds. Anco Tol**. Dan bepalen we hoe vaak en wanneer we bijeenkomen, en wat de thema's zullen zijn. Je kunt je aanmelden via: ds.anco.tol@pgdalfsen.nl

Van harte welkom! En wie weet..., doe je rond Palmzondag 2025 belijdenis!



JAARGROEP

VOOR JEUGD VAN 12-17 JAAR
DALFSEN EN OUDLEUSEN



Voor wie:	Jeugd tussen de 12 t/m 16 jaar van de middelbare school
Wanneer:	1 x per maand op vrijdagavond
Waar:	In The Base te Dalfsen of in de kelder van de Wiekelaar te Oudleusen
Tijd:	Vaak van 19.30 – 21.00 uur
Programma:	Er is een afwisselend programma met altijd genoeg ruimte voor ontmoeting en gezelligheid
Aanmelden:	Zorg dat je in de app-groep zit, dan blijf je van alles op de hoogte
Leiding:	Tabitha Keuning (tolkeuning@hetnet.nl) + gast(en)
En....:	Een vriend of vriendin meenemen is gezellig!

0529 Unites

Hallo allemaal,

Vanuit 0529 Unites willen we laten weten dat we in de zomer van 2025 weer van plan zijn om een week aan een mooi project te werken. De eerste contacten worden al gelegd.

Zoals jullie weten zijn we in 2018 en 2023 naar Casa Ana in Roemenië geweest, daar hebben we geklust en activiteiten georganiseerd bij een inloophuis voor Roma kinderen. Daarnaast hebben we ook de omgeving verkend en lol gemaakt.

Lijkt het je leuk om mee te gaan met 0529 Unites jongerenreis en een bijzondere ervaring mee te willen maken meld je je dan aan. Alle jongeren vanaf 16 jaar (of 16 jaar wordt in 2025) en ouder kunnen zich aanmelden bij onderstaande e-mail adressen.

Mocht je nog vragen hebben, stel ze gerust aan ons.

Groetjes namens 0529 Unites

Henri Uitslag (Henri.uitslag@gmail.com)

Herwi Westera (Herwi.westera@gmail.com)



DE ONTDEKKERK



De Ontdekkerk is een creatieve, andere manier om met een Bijbels thema aan de slag te gaan. Het is voor alle leeftijden en iedereen is welkom

Voor wie is de 'Ontdekkerk'?

Het is voor alle leeftijden (0-104 jaar), los van of je wel of niet gelooft of naar de kerk gaat.

Wat is de 'Ontdekkerk'?

Met een thema en een Bijbels verhaal gaan we aan de slag.

Elke Ontdekkerk bestaat uit drie onderdelen:

*** Samen ontdekken**

Met elkaar zijn we ontdekkend, creatief, onderzoekend, sportief, maar vooral ook samen en verbindend bezig rondom een thema. Er zijn activiteiten voor alle leeftijden.

Denk aan een peuterhoek voor de jongsten, scheerschuimtekenen, vogelhuisjes bouwen, een draagbaarparcours, een bed-estafette, vriendschapssjoelen, tegoedbon of beterschapskaart maken, vriendschapsarmbandjes knopen, bloemschikken, een bingo, windlichtknutselen, een teamspel, vriendenbattle, een puzzelwand, een 'kapel' met een ingetogen activiteit... en nog veel meer.

*** Samen vieren.**

Daarna volgt een korte, laagdrempelige viering voor alle leeftijden in de kerk. We verweven de activiteiten en het thema in de viering.

*** Samen eten**

Vervolgens eten we gezellig een hapje. Veelal zal dit aan het thema gekoppeld zijn.

Opgeven voor deelname aan de ontdekkerk is niet nodig. Houd de publicatie in Kerk op Weg en op de Kerkgroet in de gaten voor data en tijden.

Voel je welkom, kom gerust en neem iemand mee!